



## Woord van uw pastoor

Is de coronapandemie een straf van God?

De afgelopen weken wordt me die vraag nog wel eens gesteld. Sommigen vinden dat.

Een straf van God omdat wij niet goed omgaan met Zijn schepping, met alles wat groeit en bloeit en adem heeft. Omdat we ons van Hem hebben afgekeerd en niet goed en liefdevol omgaan met elkaar.

Met Pasen was er op televisie een interview van Leo Feijen met de in

Rome woonachtige priester Antoine Bodar. Tijdens dat vraaggesprek kwam deze vraag ook voorbij. Is dit virus een straf van God?

Nee, antwoordde Bodar. In Jezus hebben we God leren kennen als een barmhartige God. Een God met ons, die van ons houdt en met ons meeleeft. Dat past helemaal niet bij het beeld van een straffende God, aldus Bodar. En pater Cantalamessa, die vaak preken houdt in het Vaticaan, benadrukte onlangs nog in aanwezigheid van paus Franciscus, dat corona geen straf van God is. 'God is onze bondgenoot, niet die van het virus', zei hij. 'Als deze plagen straffen van God zouden zijn, zou het onmogelijk zijn om uit te leggen waarom zowel de goeden als de slechten erdoor getroffen worden, en waarom de armen meestal het hardst getroffen worden. Zondigen zij meer dan anderen?'

Het doet me denken aan deze woorden uit het Mattheusevangelie (5, 45): Uw Vader in de hemel laat immers de zon opgaan over slechten en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

God is geen straffende God. God is liefde! Dat lezen we onder andere in de eerste brief van Johannes (hoofdstuk 4, 1-12). De pandemie wijst ons er wel op, dat wij mensen heel kwetsbaar zijn en niet alles in eigen hand hebben. Dat wij niet zonder elkaar kunnen. Dat we...niet zonder God kunnen!

Hij die met ons is. Nu en altijd.

Ronald Cornelissen

## In deze nieuwsbrief

-Woord van uw pastoor

-Rozenkrans bidden



## Openstelling kerken

De bisschoppen (en het pastoraal team) blijven het toejuichen dat kerken en kapellen geopend blijven zodat mensen daar – juist in deze tijd – kunnen bidden en een kaarsje opsteken. Vanzelfsprekend moeten hierbij ook de overheidsmaatregelen in acht genomen worden van **1,5 meter afstand** en **beperkt aantal mensen tegelijk!**

# Overleden in de Parochie H. Kruis

Toos Boksebeld-Booijink, Broekland

Jan Brandwagt, Haarle

Anny van Dartel-Rosenkamp, Raalte

Wim Geertman, Raalte

Theo Schoot Uiterkamp, Haarle



Mogen zij rusten in vrede

## Van luisterend oor...

*Ik mag de deur niet uit...*

*Scholen dicht, iedereen thuis,  
om gek van te worden!*

*Ik maak me zorgen: hoe moet het  
verder?*

*Of gewoon even de stilte  
doorbreken?*

Als kerk willen we er zijn voor elkaar,  
voor u, voor jou.

Bel gerust met de pastores.

En de secretariaten van de geloofsgemeenschappen weten welke hartelijke vrijwilligers graag eens met u bellen. Schroom niet, neem contact!

Onze pastores zijn zich terdege bewust van de noden die bij u kunnen ontstaan. U kunt hen bereiken voor een pastoraal telefoongesprek :

G. de Bekker	06 22 33 99 77	di- zo
M. Brinkhuis	06 33 75 60 89	ma- do, za, zo
C. Broekhoff	06 83 20 22 44	di- do, za, zo
R. Cornelissen	0570 61 90 87	di-zo
L. Gunnink	038 45 27 475	ma- do, za, zo
G. Nijland	06 58 88 28 05	di-zo
E. Reeuwijk	06 51 31 09 08	di-zo

## ...tot financiële noodhulp

Het PCI-bestuur is er in deze moeilijke tijden met financiële (nood)hulp, maar ook met aandacht en een luisterend oor. Hebt u daar behoefte aan, schroom niet en laat het vooral weten. Neem contact op via de mail: [pci@heiligkruis.nl](mailto:pci@heiligkruis.nl).

*Pastoraal team parochie H.Kruis, mede namens alle bezoekers in onze geloofscentra*



## Brief van Paus Franciscus

met gebeden voor de Meimaand  
in deze Corona tijd

Op 28 april verscheen deze brief van de paus.  
Op de site onder "Nieuws" kunt u 'm helemaal lezen.  
De paus geeft in de brief ook 2 gebeden mee.

Tevens roept hij ons op om ook thuis de Rozenkrans te bidden.

Van harte aanbevolen!

## De Nieuwsbrief wordt tweewekelijks

De afgelopen weken kreeg u 'm elke week in de mailbox. Het was voor ons een waardevol middel om u te informeren toen deze verwarrende tijd begon en rond de Hoogfeesten van Pasen. Volgende week verschijnt nummer 8. Daarna komt de nieuwsbrief om de 2 weken uit.

Wegens pensionering van de huidige koster zijn wij voor de basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte op zoek naar een

## KOSTER M/V (0,6 fte)

Wij vragen:

- Bij voorkeur lid van de Parochie Heilig Kruis
- Ervaring in het omgaan met groepen
- Meewerkend voorman/vrouw in een team van koster
- Aanpakker
- Kennis van de ARBO-regelgeving

Wij bieden:

- Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform Rechtpositieregeling Aartsbisdom Utrecht
- Salarisindicatie € 2.000 p.m. fulltime

Indiensttreding zo mogelijk per 1 juni 2020

Geïnteresseerd in bovenomschreven functie?

Richt dan uw sollicitatie + cv, voor 17 mei aan Parochiebestuur Heilig Kruis, Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte of [secretariaat@parochieheiligkruis.nl](mailto:secretariaat@parochieheiligkruis.nl) o.v.v. "vacature koster".

Informatiepakketje is aan te vragen bij mevr. Inge Stegeman-van Dijk, bestuurssecretariaat van de Parochie Heilig Kruis via [secretariaat@parochieheiligkruis.nl](mailto:secretariaat@parochieheiligkruis.nl)

---

In maart sloot de parochie aan bij het initiatief "Klokkken van hoop en troost". Elke woensdag van 19.00 uur tot 19.15 uur luidden de klokken, als teken van hoop en troost in een wereld getroffen door Corona. Met de inzet van de versoepeling van de maatregelen, hebben de initiatiefnemers besloten de actie te beëindigen.

Wij danken iedereen (met name de koster) die ervoor zorgde dat het geluid van hoop en troost zijn weg vond over pleinen en straten!



---

**op de site:**

[Dagelijks verdieping en bezinning](#)

door het pastoraal team. Kijk elke dag even en blijf verbonden!

[Thuis bidden en vieren met de kinderen](#)

Pastor Clazien Broekhoff zorgt onder het kopje "kinderen" voor mooie minivieringen.



### Lintjesregen

Vorige week vermeldden we al 3 parochianen die een lintje hadden ontvangen.

Daar had ook horen bij te staan:

#### **Antoon Olde Hensken uit de Gobelstraat**

Hij kreeg een lintje voor o.a. meer dan 30 jaar vrijwilliger bij de Hartkamp en in bestuur van de Vrienden van de Hartkamp.

Uiteraard ook onze hartelijke felicitaties aan de heer Olde Hensken!



## Vier met ons mee via internet en kerkradio

via de site [www.parchieheiligkruis.nl](http://www.parchieheiligkruis.nl) : Vieringen door het pastoraal team

Via de knop "Live Eucharistie", sluit u onmiddellijk aan bij de viering.

Waar mogelijk wordt de livestream ook via kerkradio uitgezonden.

### Eerstvolgende live streams:

#### Zaterdag 9 mei om 17.00 uur: Marialof: vesperdienst en aanbidding

uitgezonden vanuit Heeten. Voorgangers zijn pastoor Ronald Cornelissen, diaken Gauthier de Bekker en pastoraal werker Lonneke Gunnink-van den Berg.

#### Zondag 10 mei om 10.00 uur: Vijfde zondag van Pasen

Viering vanuit de H.Willibrorduskerk in Boskamp. Voorgangers zijn pastor Gé Nijland en pastoraal werker Clazien Broekhoff.

Voor elke viering wordt een boekje gemaakt, met de teksten van de lezingen en de liederen. U vindt de link op de site, onder de knop "Live Eucharistie". We plaatsen de link ook op de YouTube pagina. De link is minstens een half uur voor het begin van de viering te vinden.

Alle **Misintenties** worden 5 minuten voor aanvang van de viering genoemd in de livestream. En ze worden door diaken Gauthier gemonteerd in het beeld tijdens de offerande.

**U kunt dus nog steeds misintenties aanvragen.**

### Eigen vieringen via kerkradio

- H. Kruisverheffing - Raalte: dinsdag, woensdag, donderdag om 9.00 uur
- St. Sebastianus - Haarle: Woensdag 9.00 uur:
- O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen – Heeten: woensdag 18.45 uur: Rozenkrans bidden
- O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen – Heeten: woensdag 19.00 uur: viering
- H. Paulus – Raalte: Vrijdag 9.00 uur

Ook doen enkele locaties uitzendingen in eigen beheer:

- Haarle: maandag 4 mei: Dodenherdenking  
iedere donderdag in mei om 18.00 uur: Rozenkrans
- Mariënheem: iedere ochtend 9.00 uur
- Luttenberg: dinsdags 19.00 uur; vrijdag 9.00 uur; zondag 9.30 uur
- Nieuw-Heeten: dagelijks vespers om 17.00 uur



### Collecte: steun de parochie, uw gaven zijn hard nodig!

Zonder uw collectegelden en giften komt de parochie financieel in zwaar weer! Om de salarissen van het pastoraal team te kunnen blijven betalen, om met u in contact te blijven, zijn we echt afhankelijk van u allen!

**Schenk alstublieft uw clectegeld of uw giften op een andere manier aan ons!** Dat kan via **overschrijving** op RABO bankrekening NL 71 RABO 0130 4483 54 t.n.v. R.K. Parochie H.Kruis.  
Dank alvast aan wie een gave deed!